

α) Δεν πήρε οικονομική ενίσχυση: Εξ αιτίας της ανακοίνωσης που δόθηκε σε εφημερίδες για οικονομική ενίσχυση Συλλόγων, ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου είναι υποχρεωμένος να ευχαριστήσει μεν τον πολιτευτή Κο Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο

για τις προσπάθειές του και το ενδιαφέρον του, αλλά είναι επίσης υποχρεωμένος να βεβαιώσει κατηγορηματικά όλους τους Αιγιώτες, ότι ουδέποτε μέσα στο 2008-09 έλαβε ενίσχυση, ούτε καν επίσημο έγγραφο για ενίσχυση από Υπουργείο.

β) Η εκδρομή 6ου & 7ου έτους:40 από τους χορευτές 6ου και 7ου έτους του Χορευτικού, πραγματοποίησαν (προσφορά της Διοίκησης) μορφωτική - ψυχαγωγική εκδρομή στο Άργος, το Ναύπλιο, το Παλαμήδι, και την Τίρυνθα, την Κυριακή 8 Μαρτίου. Ο θαυμάσιος καιρός βοήθησε ώστε όλα τα παιδιά ηλικίας 12-14 ετών να περιηγηθούν και να γνωρίσουν το Αρχαίο Θέατρο του Άργους του 4ου π.χ. αιώνα, το πιό μεγάλο ίσως στην Ελλάδα, το αρχαιότερο θέατρο - ωδείο του 8ου π.χ. αιώνα, την αγορά και τα Ρωμαϊκά λουτρά.

Στο Παλαμήδι μετά την ξενάγηση, κατέβηκαν όλοι οι χορευτές τα 999 σκαλιά που οδηγούν στην πόλη του Ναυπλίου. Αφού γευμάτησαν είχαν την ευκαιρία να δούν την πρώτη πρωτεύουσα του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, την πρώτη Βουλή των Ελλήνων και τον Αγ. Σπυρίδωνα. Το απόγευμα επιστρέφοντας στο Αίγιο πέρασαν από την Αρχαία Τίρυνθα με τα Κυκλώπεια τείχη. Συνόδευσαν η πρόεδρος Ελ. Καφεντή - Αρβανίτη, οι έφοροι υλικού Μ. Μαχαίρα - Τρακαδά και Π. Πυρπιρή - Καπράλου, ο Δ/ντής Κιλιάς Χρ. και οι δύο Γυμνάστριες του Ομίλου, Βαγενά Χρ. και Κωνσταντινίδη Αθ.

γ) Στη Μαύρη θάλασσα τον Αύγουστο

<Εκλεισε> και το δεύτερο ταξίδι του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου, στο Εξωτερικό για το καλοκαίρι του 2009. Μετά τα τμήματα Ενηλίκων που θα βρεθούν τέλος Ιουνίου στο Szeged της Ν. Ουγγαρίας, τέλος Αυγούστου θα δώσουν παραστάσεις στην Μαύρη θάλασσα 3 τμήματα παιδιών του Χορευτικού. (Στεριανοί - Νησιώτες - Θρακιώτες). Τόπος διαμονής τους η Αρχαία Ελληνική πόλη του 5ου π.χ. αιώνα, που προς τιμήν του θεού Διονύσου ονομαζόταν Διονυσούπολη.

Σήμερα έχει 14.000 κατοίκους, ονομάζεται Balchik και είναι ένα από τα πιό αξιοποιημένα θέρετρα στην Μαύρη θάλασσα 30 Km βόρεια της Βάρνας. Από το 1912 έως το 1940 ανήκε στην Ρουμανία και ήταν τόπος παραθερισμού Βασιλέων και αριστοκρατών της εποχής, ενώ μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο ανήκει στην Βουλγαρία. Στην πόλη υπάρχει ακόμα Ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου.