

Πολιτικό φροντιστήριο οι εκπομπές στα ...πρωινάδικα κανάλια.. Νέος όρος χωρίς να είναι και αντιαισθητικός. Μόνο που τις πιο παραγωγικές ώρες της ημέρας πρέπει να τις διαθέσεις στα ζάπιγκ για να παρακολουθείς ταυτόχρονα, πρόσωπα και θέματα, από διαφορετικά κανάλια, που μπορεί μεν να είναι στην επικαιρότητα, κανένας όμως δε φεύγει σοφότερος επειδή οι εκπομπές προβάλλουν θέματα, των οποίων η λύση είναι εντελώς θεωρητική. Ακούστηκαν, βγήκαν στον αέρα. Είναι η ικανοποίηση. Λες και ο αέρας είναι ο καταλύτης. Αερολογήματα λέει ο λαός τις πολλές και ασπόνδυλες κουβέντες. Κι όμως στη σύγχρονη ηλεκτρονική αντίληψη, κάθε καταγγελία, κάθε αίτημα, κάθε παράπονο που θα βγει στον αέρα, συμβαίνει να εισακούεται, τις πιο πολλές φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις και να επιλύεται. Επειδή η ...τηλεπάθεια είναι νόσημα πολλών ανθρώπων και ανάλογα, όπως κατευθύνουν οι τηλεπαρουσιαστές την κουβέντα προκύπτουν και οι εντυπώσεις, διαμορφώνεται η πολιτική αντίληψη, η οποία ανεβάζει και κατεβάζει τα ποσοστά των πολιτικών.

Από τα ξημερώματα, ως τις 10 π.μ. αν πεις να ενημερωθείς και ν' ακούσεις όλες τις απόψεις, θα φύγεις μ' ένα κεφάλι...καζάνι! Στο μικρό χρόνο και στο γρήγορο ρυθμό ομιλίας, περνάνε μηνύματα και πράγματα που ελάχιστοι καταλαβαίνουν, ποια από αυτά ωφελούν και ποια βλάπτουν. Κι όμως ο λαός τα αλέθει όλα. Πολλά δε, τα χωνεύει αμάσητα.. Περιοριζόμαστε σ' αυτό το...φροντιστήριο, γιατί αν επεκταθούμε και σε πρωινούς καφέδες αισθηματικών εκπομπών όπου το...μαλλιοτράβηγμα πάει σύννεφο, πιάνουμε μεσημέρι. Κουρκούτι το μυαλό. Και σ' αυτό βασίζονται οι παντοειδείς προπαγάνδες και περνάνε το δικό της κάθε μία. Ζητάς θεμελίωση των απόψεων, τεκμηρίωση των όσων λέγονται και σου απαντούν: Τό 'πε η τηλεόραση