

Ω

σπου ήρθε η ώρα της γίδας. Οι άτυχες, οι μη παραγωγικές, εκείνες που «δεν πήραν» στην ώρα τους και δε «σημάδεψαν» και παχαίνουν τρώγοντας την τροφή του κοπαδιού, να οδηγούνται στη σφαγή τους. Ήρθε λοιπόν η ώρα και όλων των κατσικοειδών, που από τη φύση τους δε σταυλίζονται και ο κίνδυνος ορμονοανάπτυξης τους, είναι μειωμένος (ήταν μειωμένος, τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Μπήκε του διαόλου το κέρατο

κι αυτό στο μπουκάλι, στο στάβλο και περνάει μέσω της βιομηχανοποιημένης διατροφής τους!) Η γίδα υπήρξε και το αποκλειστικό θύμα κάποιας κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρασίνου στη χώρα, οπότε μειώθηκαν, δραστικά, τα ελεύθερα κοπάδια.

Σφάχτηκαν και πουλήθηκαν όλες οι γκιόσες και οι στερφόγιδες οι μαρμάρες, οι γερασμένες κι οι ανεπιθύμητες, όπου υπήρχαν ακόμη και για το γάλα των παιδιών και για ένα κατσίκι του Πάσχα. Θυσιάστηκαν ταυτόχρονα και ωραίοι...ευνούχοι τράγοι (κατσικομούνουχα παρακαλώ, χοντροβαρεμένα και ψιλοβαρεμένα, για να μη χαθούν και οι όροι!) και το σχέδιο πήρε και μερικούς... βαρβάτους που -κακή τους τύχη- έδειξαν αδιαφορία κι ανημποριά, «περί την εκτέλεση των...καθηκόντων τους» στην ώρα που το κοπάδι βρισκόταν σε οίστρο.

Χαριτολόγος συνομιλητής μου, που το περασμένο καλοκαίρι, κατανάλωσε με απληστία «αιγοειδή» σχολιάζε: «Από του να καταντήσω βόδι, προτιμώ να μείνω...τράγος». Δεν ξέρω αν προσπιζόταν έτσι το ανδρικό γόητρο, που η ορμονοφοβία το διατάραξε ανησυχητικά. Πάντως ο φόβος-και ιδιαίτερα των πιο...φιλότιμων-της αλλαγής των ιδιοτήτων του φύλου τους, αποκάλυψε πολλά. Γιατί υπάρχουν και οι αδιάφοροι ή οι...παλικαράδες του είδους, που οι ορμόνες τους κάνουν φαίνεται καλό. Βρέσε άκρη τώρα.

Ωστόσο αν κατά κάποιο τρόπο ικανοποιηθεί η κατσικοφαγία μ' εκείνο το νοστιμότατο ασπρογιάνι που μόνο από γιδερό κρέας πετυχαίνεται -αφού τίποτα επισήμως ούτε λέγεται ούτε αποκαλύπτεται- το κοινό εύκολα θα ξεπεράσει την ορμονοφοβία του. Και χωρίς η λύση να είναι η ιδεώδης, θα στηριζόμαστε στην αμφιβολία, η οποία κατά πάγια τακτική είναι υπέρ του...κατηγορουμένου. Πολύ όμως αμφιβάλλω αν θα πάψουμε να...ψαχνόμαστε. Αυτό είναι το πιο σίγουρο τεστ, υπάρξεως ορμονών στη διατροφή μας. Άλλωστε θα φανεί στο...κρεβάτι!